

Hemelse aardbeien

Hoe stel ik me de hemel voor?

Liefst badend in het wit,
een met stof gedrapeerde trap
met drie bescheiden treden.

Je stapt niet gewoon naar boven,
neen, je eet je een weg naar daar.

Ziezo, ik ben klaar:
laat d'aardbeien nu maar rollen.

Kieper het plastic bakje om,
laat elke trede glimmen van fruit
met groene spikkeltjes en topjes.

Ik neem m'n tijd.
Welke bei zou ik het eerst verslinden?
M'n wijsvinger even op m'n onderlip.

En als ik de hemel dan bereik,
heb ik heus geen zin meer in pap van rijst!

© Geert Vanspauwen
Haspengouws fruitdichter 2019-2020



“Moeilijk kiezen”